

Op het AEGON aandeel-forum
Vind je alles, doch geen schorum

Soms gaat iemand uit zijn dak
Doch die gaat heden in de zak

Velen zijn niet erg tevreden
En dat met een goede reden

De koers die daalt en weg de vreugd
En dat doet zeker niemand deugd

De koers die stijgt en kijk eens aan
Ieder leeft weer in de waan

Dat het verder goed zal gaan
Geeft de kooplust weer ruim baan

Doch wat wel eens wordt vergeten
Maar wat mag dat hier nog heten

Elke stap naar boven toe
Gaat de deur toch echt weer toe

Hoe dat komt wordt nu de vraag
Daar zit ook Sint mee in de maag

Maar zijn Piet die slimmer is
Zegt, maar Sint dat komt gewis

Door 't verkopen van die puts
Pas daarna komt al het goeds

En als die zijn uitverkocht
Wordt er weer iets moois gewrocht

Dan is weer iedereen tevrede
En valt ook de winst weer mee.

Zou dat waar zijn Zwarte Piet ?
Dat gelooft toch niemand niet.

Maar als al die analisten
Dit verhaal al heel lang wisten

Zouden ze toch zeker wel
Een keer trekken aan de bel ?
Nee oude man, dat doen ze niet
Het verhaal blijft : kluitje riet.

En tot slot mijn beste mensen
Nu alvast mijn beste wensen !